

Zyt indachtig uwe leidsmannen, die u het
woord Gods verkondigd hebben. AD. HEBR. XIII, 7.
Den Heer heeft hem bemind, versierd, bekleed
met den stoel van glorie en gekroond aen de poorten
des hemels. OFF. ECCL.



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN EERW. HEER



JUDOCUS VAN BUYNDER,

Geboren te St. Gillis (waes), den 22 Sept. 1766.
Priester gewyd op het einde van Meert . 1798.
Wordt Onderpastor te Schellebelle. . . . 1803.
Proost te Meulestede, by Gent. . . . 1814.
Pastor te Hengstdyck (Zeeland). . . . 1816.
Pastor te Lamsweerde (Zeeland) . . . 1818.
Uitgeput door den ouderdom en den arbeid, geeft zyn ontslag. . . . 1843.
Sterft te St. Nicolaes (waes) den 8 Sept. 1852.

Ik heb eenen goeden stryd gestreden, mynen
loop voltrokken, het geloof behouden.

II. AD. TIM. IV, 7.

Ik ben het licht geweest van den blinden, en
de steun der kreupelen. Ik was de vader der armen.

JOB. XXIX, 15, 16.

Nooit heb ik den vremdeling verstooten, myn
huis stond altyd open voor den reiziger.

JOB. XXXI, 32.

Ik sterf, maer myne liefde voor u sterft niet;
ik zal u in den bemel beminnen, gelyk ik u op de
aerde bemind heb. GELUKZ. BERCHMANS.

R. I. P.

St. Nicolaes, drukkerij van J. Edom.



S^{TE} MARIE

Vierge très pure,
vous êtes ma vie
soyez - moi favorable.